

In Moeara Enim of Palembang.



Cieleke in de tuin met het  
hoge gras. Met hark? en  
boek?



Tan Medda (tante Meta), Pappie, Cieleke  
met pluchen Teddy (rood met witte plukjes)  
en Maand met pluche zittende Pluto  
(wit en geel-bruin en zwarte neus)





Oma Opa + oom Tijoh  
met oudste 2009



Mieneke Rudie  
Opa



Mandy ? Mieneke, Cieleke, Pa ?  
en de kebon



Rudie in de tuin van  
Opa en oma in Bogor



Het postkantoor. Ik denk toch in  
Moeara Enim. (Telefoonnumaden en-palen)



Batavia.  
Mieneke en haar  
poedel hond

Achter op de foto staat:  
Juli 1931.  
Voor de school van Cieleke  
en Tan Medda.



Moeara Enim krijgt elektrisch licht  
links voor de deur staat Pap  
Noor links van hem Mam  
Naast haar (links) Tan Medda  
en dan in haar mooie avondjurk  
Cieleke.  
Vooraan ligt onze Bonzo.



Voor het huis  
van postchef  
Cornets de Groot



In de tuin. Met 2 vreemde  
kinders

In het huis. Nu  
is Mammie er bij  
met Rudie voor  
haar



Rudie



Overzicht  
Lematang ravijn  
met brug



Hangbrug over de  
Aer Lim



Rotterdam visverkoop-  
plaats aan zee.



een aardverschuiving  
na de bandjir



de telefoonlijn wordt  
gerepareerd.





Overzicht  
Lematang ravijn  
met brug



Hangbrug over de  
Aer Lim



Rotterdam visverkoop-  
plaats aan zee.



In de Bosjes van Poot



Stop in  
Brussel.

Terug naar Indië". Meneer Witkamp rijdt ons naar Genua, waar we op de Dempo of de Van Oldenbarneveld stappen.



Naar Holland met de Johan van Oldenbarneveld  
of de Dempo.

Rechts 2<sup>e</sup> rü achter het jongetje in  
matrozenpak zitten Rudie en ik



De Buys Ballot straat  
met Chris Camfermanh.



Rudie zit bij mevr.  
Sauerbier





